



Dominicanessen
van Bethanië

Geloven in toekomst.

Nr. 42 · 1/2026

Blikwisseling

Afscheid van Mont

Gedeelde smart



Het oudste deel van het moederhuis in Montferrand.

Het verliezen van mensen, geliefde plaatsen of dingen behoort tot de meest pijnlijke ervaringen die het leven ons biedt.

Het moeten opgeven van een klooster betekent voor de laatste zusters al deze ervaringen tegelijkertijd. Zo ging het ook met de dominicanessen van Bethanië in Montferrand. Ze moesten hun klooster verkopen en zijn opgenomen in een andere Dominicaanse gemeenschap, omdat ze zelf niet genoeg kracht hadden om hun kloosterleven met alles wat daarbij hoort in stand te houden.

Vanwege het nauwe contact van onze congregatie met Mont (zie „Wat is Mont eigenlijk?“) waren wij met z'n drieën getuige van het afscheid, dat bestond uit verschillende interne en externe ceremonies. Zo konden we een beetje delen in het verdriet en de pijn van de Franse

zusters, ruimte geven aan onze eigen herinneringen en de diepte van de verbondenheid in de gemeenschappelijke spiritualiteit voelen. Het was een groot geschenk voor ons dat de zusters dit moeilijke moment met ons deelden en dat we getuige mochten zijn van hun diepe vertrouwen in God.

Ik wil een medezuster citeren die met het oog op de eerste zusters die Mont moesten verlaten, schreef: Voor hen „leek dit alles onbegrijpelijk. Ze hadden veel liefde achtergelaten in Frankrijk, veel lieve medezusters, het graf van P. Lataste en moeder Henrica Dominica en andere dierbare gedenkplaatsen.“ Velen van ons kunnen deze uitspraak ongewijzigd overnemen, en deze liefde voor Bethanië Montferrand zal blijven bestaan.

Zr. Katharina, algemene overste

Wat is eigenlijk „Mont“?

Met „Bethanië Mont“ bedoelen we onze moedercongregatie in Frankrijk. Deze gemeenschap was het Bethanië dat pater Lataste heeft gesticht. In Montferrand stond het eerste huis waar ze zich echt konden vestigen. Nu moesten de zusters het verkopen; op 6 september 2025 was het officiële afscheid.

We hebben onze Franse zusters bij dit afscheid begeleid, omdat we nauw met hen verbonden zijn. Tijdens de Eerste Wereldoorlog moesten de Duitse Bethaniëzusters uit Mont vluchten. Met de hulp van een Dominicaanse medebroeder vonden ze een nieuw thuis bij Venlo, aan de Duits-Nederlandse grens. Het contact met Frankrijk was tijdens de oorlog erg moeilijk en uiteindelijk brak het helemaal af.

Om de zusters juridisch zeker te stellen, kwam er op initiatief van de bisschop van Roermond een nieuwe stichting in zijn bisdom. Plotseling waren er twee congregaties van de dominicanessen van Bethanië: Venlo en Montferrand.



September 2025: afscheid in de oude Latastekapel.

Deze scheiding was een aantal jaren erg pijnlijk, maar daarna zijn onze gemeenschappen weer nader tot elkaar gekomen en is er een hartelijke samenwerking ontstaan. Nu hebben de laatste Franse zusters onze gemeenschappelijke plaats van oorsprong verlaten. Wij begeleiden hen in ons gebed.

Pater Lataste in het openbaar

Toen P. Lataste in 2012 zalig verklaard werd, werd in Mont naast de kapel een eigen ruimte voor P. Lataste gecreëerd: de Lataste-kapel. Sr. Pia Elisabeth, toenmalige Algemene Overste van de Franse congregatie, zei toen een beetje bedroefd dat dit voor de zusters van Mont in zekere zin een overgang was: van de intimiteit van de kapel, midden onder zijn zusters, waar zijn graf zich sinds 1937 bevond, naar een plek waar een meer openbare devotie mogelijk was. Maar ze was het er helemaal mee eens: P. Lataste is niet van de zusters, maar van de mensen die zijn boodschap van barmhartigheid en vriendschap met God juist vandaag zo hard nodig hebben.



De zusters van Mont begeleiden Pater Lataste op zijn weg naar de kathedraal waar hij plechtig door de bisschop en tal van mensen ontvangen werd.

Na het sluiten van het klooster moest er een nieuwe plek gezocht worden. Op 18 september 2025 werd P. Lataste overgebracht naar de kathedraal van Besançon waar hij een eigen kapel krijgt. Hij is nu waar hij hoort te zijn: in het openbaar.

Zou hij heilig verklaard worden, is de nieuwe plek al voorbereid, een plaats waar mensen, zoals in Mont, brieven met hun intenties en zorgen kunnen neerleggen in de hoop op de krachtige voorspraak van P. Lataste.

Zr. Sara, Haelen

Afscheid van Mont

Sinds de zaligverklaring van P. Lataste in 2012 vond jaarlijks een pelgrimstocht naar zijn graf plaats, altijd in het eerste weekeind van september. De pelgrimage trok steeds meer dan honderd mensen.

In 2025 waren de omstandigheden heel anders. De zusters van Mont waren volop bezig met opruimen en inpakken, het zou de laatste pelgrimage zijn. Daarom vond een groot deel van het programma in de Foyer Ste. Anne, een bezinningshuis in Mont, plaats.



In de loop der jaren omvatte het kerkhof meer dan 200 graven, daaronder de laatste rustplaats van M. Henri-Dominique en van Zr. Noelle, de eerste zuster uit de gevangenis die het habijt ontving.

een refrein uit Taizé werden de graven met wijwater besprenkeld. Een heel intieme, emotionele viering. Dit was het begin van de vieringen van de sluiting van het klooster van Mont. 159 jaren geschiedenis van Bethanië kwamen tot een einde.

6 september was een drukke dag met zeer veel pelgrims. Zr. Agnès de Jésus vatte de geschiedenis van Mont samen. P. Jean-Marie, de beste kenner van P. Lataste, hield een boeiende lezing over zijn charisma. Hij legde uit dat tot nu toe het verhaal van P. Lataste onlosmakelijk verbonden is met Bethanië. Maar P. Lataste is méér dan de Dominicanessen van Bethanië, hij blijft een grote prediker van de barmhartigheid en van de vriendschap die God de mens aanbiedt. Nu zou de tijd aanbreken om het verhaal van P. Lataste als het ware los te maken van dat van de congregatie. Het charisma gaat verder!

‘s Middags was gelegenheid om naar het klooster te gaan, een oude film over Bethanië te zien of op het terrein te wandelen. Natuurlijk nam de aanbidding een belangrijke plaats in. Afgesloten werd de dag met een plechtige H. Mis in de kapel. Het had iets onwerkelijks – de laatste keer voor ons en voor vele mensen, op een zo bijzondere plek, ook voor ons, Bethanië-Venlo.

We kijken terug op veel intense uren van zusterlijke gemeenschap, van samen vieren en ons laten inspireren door deze locatie en de mensen die daar geleefd hebben. Een stuk geschiedenis is nu voltooid. Niemand weet hoe de toekomst van Bethanië er uit zal zien. Maar één ding staat vast: het charisma van P. Lataste is nog steeds levendig.

Zr. Sara, Haelen



Pater Lataste is aangekomen in zijn nieuwe grafkapel in Besançon.

Wat blijft er over?

„Onder het kruis van Jezus staan Maria, zijn moeder, de altijd zuivere maagd, en Maria Magdalena, de in de stad bekende zondares: beiden verenigd in dezelfde pijn en dezelfde liefde – dat is Bethanië, niets anders.”

Zo vat pater Lataste samen wat deze gemeenschap, die voor pater Lataste altijd „Gods werk” was, moet voorstellen.

Voor pater Lataste was de ontmoeting met de vrouwen in de gevangenis van Cadillac een existentiële godservaring. Hij wilde daar niet heen. Hij zag er tegenop: tegen de gevangenis en nog meer tegen de vrouwen, die allemaal misdrijven hadden gepleegd. „Slechte vrouwen”, zoals men hem als kind had verteld. Pater Lataste is door en door dominicaan. Hij weet, gelooft en verkondigt dat God in Jezus mens is geworden omdat hij de mensen liefheeft en hen uitnodigt tot ware vriendschap met God. Alle mensen. Behalve ...



Een beeld van Lataste met vrouwelijke gevangenen in Montferrand.

Dit „behalve” draagt P. Lataste, net als wij allemaal, onbewust in zich. Er zijn mensen van wie we ons gewoonweg niet kunnen voorstellen dat ze goed zijn en dat we enige vorm van gemeenschap met hen zouden kunnen willen. Onze verbeeldingskracht reikt daar niet toe. P. Lataste voelt deze angst werkelijk, maar constateert: deze criminelen zijn vol verlangen, zijn in staat en bereid om te vergeven en lief te hebben. Diep geschokt schrijft hij aan zijn vriend: „Hoe kunnen we zeggen dat ze criminelen zijn? Dat waren ze. Maar nu zijn ze heiligen.”

Het huis van Bethanië moest een getuigenis zijn van deze waarheid van God: alle, werkelijk alle mensen zijn in staat om vrienden van God te zijn, want alle, werkelijk alle mensen verlangen naar liefde en kunnen liefhebben. Ongeacht wat ze hebben gedaan of wat anderen hen hebben aangedaan. Om dit te bewijzen, zou het voor P. Lataste voldoende zijn



Het laatste graf van pater Lataste in Montferrand – met een uitsparing voor de vele brieven die mensen hem brengen.

geweest als één enkele ex-gedetineerde door de verschillende fasen van het examen om religieuze te worden heen was gegaan. Het waren er velen. De zusters stichteressen van de Nederlands-Duitse congregatie van de Dominicanessen van Bethanië van Venlo waren voornamelijk ex-gedetineerden. Maar dat was niet hun identiteit. Ze waren dominicanessen, zusters vol verlangen, bereid en in staat om te vergeven en lief te hebben, en vol medeleven met anderen.

Met de sluiting van Mont komt er een einde aan het kloosterleven in Bethanië. Gods werk blijft: vriendschap aanbieden, ook als mensen gekwetst zijn en/of anderen kwetsen. Omdat God in ons gelooft.

Zr. Judith, Elville-Erbach

Terug naar het begin

Ook voor M. Henri-Dominique moest een nieuwe plek gezocht worden. Met toestemming van de Dominicanessen van de Presentatie is deze plek nu in Tours.

Zr. Agnès de Jésus schrijft over haar aankomst:

„Ze arriveert op woensdag 18 februari tijdens de Mis. Ze wordt in de rouwkamer van de zusters neergelegd en we kunnen tot de volgende dag bij haar kist bidden. De Mis van 19 februari wordt opgedragen voor M. Henri-Dominique en de zusters van Bethanië. Om 13.30 uur komen we samen voor een gebed in de kapel, waar de kist al staat opgesteld. Zusters van alle leeftijden zijn aanwezig om samen met ons te bidden bij hun zuster Henri-Dominique, die zo blij is om hier te zijn.



Moeder Henri Dominique begon haar kloosterleven bij de Dominicanessen van de Présentation in haar geboortestad Tours.

M. Henri Dominique wordt bijgezet in een nieuwe grafkelder waar de eerste twee zusters van ons na hun dood de genade zullen hebben om haar te vergezellen.

Het Onze Vader en het Wees gegroet sluiten de viering af.

„De barmhartigheid van God is oneindig en onvoorspelbaar!”

Interesse voor Pater Lataste in België

Pater Lataste en Bethanië zijn vooral in België geen onbekende meer. Op verschillende manieren werd in de afgelopen jaren publiciteit aan hem gegeven. Op 7 februari vond een studiedag van de Dominicaanse Lekenvereniging Vlaanderen plaats met als onderwerp „P. Lataste en het apostolaat in de gevangenis“.

Zr. Sara ging uitvoerig op het leven van P. Lataste tot aan de stichting van Bethanië in en legde de kernpunten van zijn spiritualiteit uit. Zijn boodschap en spiritualiteit boeien de mensen nog steeds.



Zr. Sara vertelt over de lekenvereniging in Norfolk/VS.

‘s Middags berichtte Pieter de Witte over zijn werk als gevangenispastor en onderzoeker. Heel interessant waren de kanttekeningen die hij bij het „systeem gevangenis“ zette, een systeem wat tenminste in België er voor zorgt dat mensen steeds langer in de gevangenis moeten blijven. Het lijkt dat sommige vragen sinds Pater Lataste niet echt veranderd zijn. Hoe kan re-integratie in de samenleving plaats vinden wanneer de ex-gedetineerden ook vandaag nog tegen muren van vooroordelen aanlopen?

Het was duidelijk: Pater Lataste heeft ook in onze tijd nog steeds een belangrijke boodschap.

Wees moedig, sta op!



Zoals zo vaak gaan we ook dit jaar weer naar de Duitse Katholieke dag, dit keer in Würzburg. Wij, dat zijn negen zusters van Bethanië en een groep andere zusters en broeders van de dominicanenorde. Onze stand op de Kirchenmeile zal net als altijd een verrassingspakket zijn: creatieve dingen, „Dominikaner to go“, gesprekken. Daarnaast gaan we deze keer „met God naar de kroeg“. De heilige Dominicus discussieerde immers ook in herbergen. Er is een „speeddate“ over het thema waarheid, een Mis met de titel „Kom op dan, Elia!“ en een liturgische nacht met het thema „Waardigheid. Mens. Zijn.“ Alle verdere informatie is te vinden op www.katholikentag.de.

Het thema van de Katholieke dag is „Heb moed, sta op!“ – een citaat uit het evangelie van Marcus. Daar staat de blinde Bartimeüs op en wordt door Jezus genezen. Ook wij moeten vandaag opstaan en met Gods hulp verandering teweegbrengen. Het is belangrijk dat we daarbij niet alleen zijn. Dus sta op! Kom naar Würzburg en leg contacten met anderen die ook iets willen doen!

Impressum

Uitgever: Dominicanessen van Bethanië
Zr. Katharina Hemmers OP
Postbus 4050 · NL – 6080 AB Haelen
telefoon: 0031/(0)6-51536286 (Zr. Sara, sekretariaat)
www.dominicanessenvanbethanie.nl
redactie: Zr. Barbara Offermann OP · sr.barbara@bethanien-op.org
lay-out: Ulrike Jasser, Heinsberg

Recht van bezwaar: wilt u geen post meer van de dominicanessen van Bethanië ontvangen? Bel ons dan op +49 - (0)2204/2002-100 of schrijf naar sr.barbara@bethanien-op.org. Omdat volgens § 23 lid 1 & 2 van de kerkelijke wet voor de bescherming van de persoonsgegevens van religieuze gemeenschappen van pauselijk recht (KOR-OG) kunt u op elk gewenst moment tegen de verwerking van uw persoonsgegevens protesteren.

Bethanië in Tilburg

Soms worden we gevraagd om over Bethanië te komen spreken. Zo werd in Tilburg een Poolse film vertoond: „Corpus Christi“ over een jonge man, die een religieuze ervaring heeft, terwijl hij in een jongerevangenis zit voor moord. Als hij vrijkomt, krijgt hij werk in een klein dorp, waar hij voor de vervanger van de in het ziekenhuis opgenomen pastoor wordt aangezien. Hij kruipt in die rol en doet veel goeds, totdat hij wordt verraden.



Na de bijeenkomst heeft Zuster Marjolein de heer Bodelier (links) ingehuurd als moderator voor de algemene vergadering van UCESM in april 2026 in Kroatië.

Het thema „Kun je na een misstap een goed leven leiden?“ houdt rechtstreeks verband met onze spiritualiteit. Zuster Marjolein werd uitgenodigd om na de film met de toeschouwers hierover te discussiëren. Zo kwam ook de rol van Bethanië in de zaak Michelle Martin (vrouw van Dutroux) ter sprake. Door verschillende, zeer persoonlijke en emotionele vragen uit het publiek werd het een interessante, intense avond.

ABN-AMRO-Bank
IBAN: NL93 ABNA 0478 8859 46
BIC: ABNANL 2A
t.n.v. Dominicanessen van Bethanië

De Dominicanessen van Bethanie zijn een erkende ANBI instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling).



Dominicanessen
van Bethanië

Geloven in toekomst.